

Caminul Felix inbjuder till samtalsdag i Fagersta den 9-10 september 2023.

Vi presenteras den största
missionsuppgiften i vår tid - de föräldralösa
barnen i vår tid och värld. De räknas till omkring 60 miljoner - men överstiger det med 100%!
Hur kan en föräldrageneration överge sina barn? De flesta går under i droger eller trafficking, i ett
liv av kriminalitet eller skadade av övergrepp.
Vilka negativa krafter orsakar det att hända?

Vad är uppgiften vi har, vi som både vet om detta och presenteras aktion som påverkar mest, som
räddar de många? Som bygger familjer?
Som visar nationerna vägen!

Kom för att höra om vad Gud gör, vad vi alla kallas till. Det sker mirakler i en väckelse som räddar
tusentals.

De stora insatserna sker när vi som vet att vi avses för engagemang intar vår plats för insatser.

Fagersta Pingst & Caminul Felix Familjebyar i Thailand och Rumänien inbjuder.

På lördag börjar vi klockan 10.00 i Pingstkyrkan Fagersta med kaffe, därefter samlingar kl 10.30
och 11.30. Lunch kl 12.30. Samling kl 14.30 därefter öppet för samtal. Vi inbjuder till planering av
framtida insatser.

I söndags förmiddagsmötet kl 11.00 berättar Lisa E. och Lars Hörnberg om den kraftfullt
vägvisande iden att fortsätta ge övergivna barn en ny mamma och pappa, när ingen annan finns
för dem. Många nationer behöver veta, församlingen behöver se.
Kom, se och lyssna.

Lisa E. & Lars Hörnberg

Anmälan om deltagande önskas senast fredagen den 1 september till Lisa och Lars Hörnberg.
lbhornberg@gmail.com eller Lisa E Hörnberg legerbo@gmail.com Tel: 0703431016
Välkommen att kontakta oss om du önskar mer information.

Har du behov av specialkost under seminariedagen var vänlig meddela oss.